

het blad van

MAANDBLAD NUMMER 11 - MAART 1966
BU ABONNEMENT 75 CENT
LOS GEKOCHT F. 1,-
IN BELGIË BFRS. 15,-

barend de beer

voor alle kindertjes



Lieve kinderen,

Wat ben ik in mijn nopjes! Eindelijk kan ik jullie wat van de tekeningen laten zien, die jullie me hebben gestuurd. Samen met Klaasje, Pimpernel en mijn neefjes heb ik er de mooiste uitgezocht. Het waren er duizend en één . . . Zoveel gaan er natuurlijk nooit in dit blad, hè?

De meneer die ons mooie blad drukt, zei tegen me: „Barend, zoek er nou de allerallerdallermooiste tekeningen uit. Die het duidelijkst zijn, met de felste kleuren.”

Dat ben ik toen gaan doen. Maar ik hield er toch nog veel te veel over. Het werd stéeds moeilijker. Maar toch vind je op deze bladzijde en wat verderop een boel tekeningen.

Bij al die tekeningen waren brieven. Wat vind ik dat toch knap, al die kinderen die zelf een brief schrijven! En wat vind ik het lief van al die oma's, vaders, moeders, zusjes en broertjes, om voor de kleintjes die het nog niet kunnen, een briefje te maken. Ik zou ze er best een pakkerd voor willen geven. Weet je wat? Doe jij het!

Wat er bij de post zat? Nou een heleboel goede wensen. Anne Kunst uit Sint-Nicolaasga stuurde een kaart met „Lokkich Nijjier” erop. Gelukkig spreek ik Fries, dus ik wist direct wat het betekende. Jij ook?

Joris Jan Trimbois uit Bemmel stuurde me allemaal beesten uit de diertuin. Getekende hoor, en zelf gekleurd en uitgeprikt. Heel knap voor Joris Jan van 4 jaar!

Yvonne Rinkel in Rotterdam maakte een mooie tekening van het regenboogvisje (weet je nog?). Haar moeder schreef er achterop:

„Een maand geleden lag Roedy van 5 in het ziekenhuis en het was een hele troost Barend bij zich te hebben. Dag, Barend, je bent een echte steun voor ons geweest.” Dat is fijn voor een Beer om te horen! Geloof dat gerust.

„Barend, ik heb mijn arm gebroken. En daarom zou ik graag jouw handtekening hebben,” schreef Carla Wouters uit Rijen. Die handtekening heeft ze – en is je arm nu weer beter, Carla?

Weet je wat Anneke en Paul Tromer in Den Haag deden? Die schreven een lange brief en daar tekenden ze niet alleen bij. Ze plakten er ook nog een foto van zichzelf bij. Daarop lachen ze me vriendelijk toe. Telkens als ik ze zie, lach ik terug. Ja, Paul, natuurlijk is het Zandmannetje een vriend van me. We kennen elkaar al zo lang, dat ik best Klaas tegen hem mag zeggen in plaats van „meneer Vaak”.



Jaap Oppedijk in Enkhuizen ziet me zo! En hij schrijft erbij:

„Barend eet je wel zoveel boterhammen? Doe het maar liever niet. Anders krijg je buikpijn. Ik heb er wel eens 6 opgegeten. Ja, jij kan er misschien 7 op. Denk er om, eet er geen 11 hoor. Dag Barend.” Ik beloof 't je, Jaap, maar ja, een boterham met honing gaat er altijd in, vind je ook niet?



Bram Koeman in Waarde tekende „Barend met zijn vriendjes”. Bijna een echt schilderij!



Viviane Vriesacker in Antwerpen stuurde me een portret. Zo zit Barend alle brieven te schrijven. „Met een ganzeveer!” denkt Viviane. Leuk, hè?

Het Blad van Barend de Beer verschijnt elke maand

Adres: Postbus 19, Leiden - Telefoon: (01710) 2 67 41

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

In Nederland: bij bezorging 75 cent per maand
per post per half jaar (6 nrs.) f 4,50
per post per jaar (12 nrs.) f 9,—
Buiten Nederland: per (zee)post per jaar (12 nrs.) f 12,—

Losse nummers: Nederland f 1,—; België Bfrs. 15,—.

Betaling postabonnementen:

Postgiro 629800 t.n.v. Het Blad van Barend de Beer, Leiden.
Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Leiden.

Redactie: Hans Andreus, Rein van Rooij, Frans Wegman.

Uitgave: Nederlandsche Rotogravure Mij. N.V.,
Galgewater 22, Leiden, tel. (01710) 2 67 41.

Het copyright van deze uitgave berust bij Claude Laydu,
Raymond Labois en de Nederlandsche Rotogravure Mij. N.V.



Robbie Vankan in Schimmert (L.) heeft Barend met de Zandman hoog boven de huizen op zijn wolk getekend.

MÉÉR
TEKENINGEN
OP
PAGINA 10

PAASKUIKENS OP BEZOEK



1. - Dag, lieve kinderen,
- De Paashaas is bij ons
op bezoek geweest. Hij
heeft me twee prachtige
eieren gegeven. Eén voor
Klaasje én één voor de
lieve Pimpie.

2. O, o, wat is die Ba-
rend toch onhandig! Bijna
laat hij een ei vallen!
Gelukkig heeft hij het nog
net kunnen opvangen.
Het is ook wel erg moei-
lijk om een ladder af te
dalen met twee eieren!
Vind je ook niet?



3. - Vrolijk Paasfeest! roept
Barend. De Paashaas heeft
me deze eieren voor jullie
gegeven.
- Vrolijk Pasen, lieve
Dikbeer!

4. - Ach, wateenlieve Paas-
haas... Dank je wel hoor,
Barend! zegt Klaasje.

- Wat zijn ze bijzonder...
zegt Pimpie.

- Wat zou erin zitten?
Flikken? Fondantjes?
Toffees?



5. - Hé, ik hoor 'n grappig
geluid in mijn ei! schrikt
Klaasje.

Pimpernel is erg nieuws-
gierig. Zij wil haar ei met-
een openmaken.

- Ik ga kijken wat erin zit!

6. - Ik help je even met het
lint losmaken, zegt dikke
Barend. Met zijn grote po-
ten maakt hij heel voor-
zichtig de mooie linten los.
- Pas op, Barend, druk het
ei niet fijn!





8. - Er zaten dus geen chocolaatjes of fondantjes in.

- Wat een lieverdjes! Kijk ze pikken! Ze hebben vast honger!

- We moeten ze iets te eten geven! De grote reis heeft ze hongerig gemaakt.



7. Maar wat is dat?

De eieren gaan vanzelf open. Kijk eens wie daar uit komen?

Twee schattige, gele kuikentjes.

Klaasje en Pimpie staan paf! Wat een mooie verrassing heeft Barend meegebracht!

9. - Ja, natuurlijk hebben ze reuzehonger!

- Maar wat vinden kuikentjes lekker? Vlees? Nee!

- Hagelslag? Nee, óók niet.

- Ik weet het, zegt Klaasje, let maar eens goed op!

(Lees verder op pagina 11)

IN HET LAND DER BLOEMEN



DEZE PLAAT KLEUREN



Ga je mee naar 't Land der Bloemen,
naar dat toverland van kleuren?

Ga je mee naar 't Land der Bloemen,
naar het land van duizend geuren
en waar vogelliederen klinken
en de bijen honing drinken?



OM TE KLEUREN

MEIDOORN



OM TE KLEUREN

ANEMOON



Ekta Label-Holmes

AZALEA

Azalea was een lief, jong meisje, dat door iedereen bewonderd werd. Ze zag er ook altijd zo mooi uit in haar kled van wit en roze. En ze hield dolveel van bloemen.

Op een morgen had ze erg verdriet en ze wist zelf niet waarom. Tranen parelden als dauw op haar wangen - en opeens riep ze tegen de zon, die juist was opgekomen: „O, lieve zon, laat mij een bloem zijn, altijd gelukkig in jouw gouden licht!” En de zon veranderde haar in een bloem - in een prachtige AZALEA.





Ja, Barend is schoolmeester! Klaasje en Pimpernel vinden het prachtig. Ze kunnen ook al een beetje schrijven! Maar... wat vinden de beertjes ervan?



Die maken gekheid. Stout, hè?

• Kinderen, knip deze tekeningen uit en plak ze naast elkaar in je kamertje. Dan heb je een Barend-filmpje.

MARJA BAREND

Wat een massa vriendjes en vriendinnetjes hebben we toch. Ik, maar ook Klaasje en Pimpernel, die al jullie brieven lezen, verrukt zijn van al jullie kaarten en grote pret hebben om jullie tekeningen. Wat zijn er telkens leuke bij.

Lieve kinderen, ik hoop dat ik je over een poosje weer eens wat tekeningen kan laten zien.

Of nog iets anders dat jullie me sturen. Desnoods moet ik maar een paar avonturen minder beleven. In plaats van zo'n avontuur kunnen jullie dan zo'n bladziide vullen.

Barend



BAREND
De
beer



Yvonne Rinkel uit Rotterdam tekende het regenboogvisje. Je ziet Suffie, Klaasje en Pimpie en van mij . . . alleen een hoed! Toch knap, hè?



Theo Bos in Elst (G.) heeft me weer héél anders uitgetekend. Die kleur staat me goed, vind je niet?

Paul Tromer in Den Haag schrijft bij zijn tekening: „Klaas is een Beatle hoor. Hij moet naar de kap- per.”

► Rita Boere in *De Kwakel* (N.H.) tekende me aan het ontbijt.



Marja Gobert in Den Haag tekende een heel lief portret van me. Met roosjes en harten. Erg leuk.

VOOR LIEVE BAREND !!

VAN AKKE v/d Klein
FRESIA straat @
Woormegeer



Akke v. d. Klein in Wormerveer heeft ook de Zandman gekend. Mij zette Akke een hoed op. Staat die me?



„Voor Barend” van Jan Vrolijk uit Den Haag.



Monique Verwoerd in Rotterdam maakte deze kleurige tekening.



PAASKUIKENS OP BEZOEK

(VERVOLG VAN PAGINA 5)

10. Klaasje geeft maïskorrels aan de hongerige kuikentjes. Kijk ze eten!

- Zie je, zegt Klaasje, ze smullen. Wat een honger hebben ze!



11. Maar ze vinden de groene sla, die Barend hun geeft, óók heerlijk.

- Ze lijken wel een beetje op ons. Wij houden ook zo van sla! zegt Pimpie, die met een bakje water aan komt dragen.



12. Nu de kuikentjes hebben gegeten, hebben ze grote dorst. Samen drinken ze uit het bakje. Fris water na het eten. Ai, wat is dat lekker! Hé, wat gebeurt er nu?



13. Ze springen pardoes in het water!

Ze piepen van de pret.

- Kijk, zeg aanzich wassen!

- Wat zijn die kuikentjes netjes, Barend.



14. De deugnietjes. Ze hebben Klaasje en Pimpie helemaal nat gespat! Maar dat vinden onze vriendjes juist leuk!

Overal ligt water! Ze zijn kliedernat.

- Wat zijn ze toch schattig!

15. Klaasje en Pimperl hebben een klein nestje voor ze gemaakt. Héél zacht en héél warm. Wat zullen ze lekker slapen.

- Na zulk lekker eten en een fris bad kan het niet anders of je móet wel goed slapen!





16. - Welterusten, kleine kuikentjes. De Zandman komt er al aan!

Kijk, wij gaan ook onder de wol. Heel dicht bij jullie! Slaap lekker en word vooral niet wakker!

17. Barend doet het licht uit.

Klaasje en Pimpernel hebben hem beloofd goed op hun twee nieuwe kleine vriendjes te passen.

Morgen zullen ze heel lief voor ze zijn!



18. De Zandman heeft zijn gouden zand al uitgestrooid. Barend maakt zich klaar om naar zijn wolkje te klimmen.

- Welterusten, lieve kinderen, en tot ziens!

- Droom maar fijn!

BAREND IN



- Barend, we zijn vandaag allebei zoet geweest!
- Dan ga ik jullie een mooi verhaaltje vertellen!



- Op een dag, begint Barend, zie ik vanaf mijn wolkje een heel springerig dier. Een reuzenvlo! dacht ik.



- Nee, zei de Zandman, dat is een kangoeroe, Barend, een dier dat je alleen in Australië kunt zien.



- Van verbazing had ik mijn verrekijker laten vallen en moest 'm gaan zoeken. Ik hoor een schaterlach . . .



- Werd je uitgelachen, Barend? vraagt Pimpernel.
- Ja, door een Australische lachvogel, een koekaboera!



- En de kangoeroe keek toe met de hand in de zak!
- Wat moet zo'n dier met een zak? vraagt Klaasje.



- Om een zakdoek in op te bergen, zegt Pimpernel.
- Nee, zegt Barend, voor de baby, reuze makkelijk!



- Ineens zie ik een soort beertje met een dikke, opgezette neus. Ik maak 'm een beetje een standje.



- Domoor, zeg ik, je bent met je neus tegen een boom opgelopen! En meteen lacht die lachvogel weer: Ha! Ha!



Want het was geen beertje,
maar een koala en die hééft
zo'n neus! Hij hielp me mijn
verrekijker te zoeken . . .



Maar nergens te vinden!
Op een gegeven moment kom
ik in de buurt van een
leuk, klein riviertje.



En ik zie een dier met
een grote, platte bek. Kun
je raden wat voor dier?
– Ja, een eend, Barend!



– Of een soort van zwaan!
– Nee, want het dier had
de vacht van een konijn.
– Nou, een konijn dan!



– Nee, want het had net
zo'n staart als een bever.
– Goed, een bever dan!
– Nee, jongens, het was . . .



. . . een echt vogelbekdier!
– O, o! roept Klaasje, wat
geef jij een moeilijke
raadseltjes op, Barend!



– Ik wil veel liever iets
meer van die koala horen,
zegt Pimpernel. Wat is
dat voor grappig diertje?



– Het leeft daar in de
eucalyptus-bomen en eet
alleen eucalyptus-bladeren.
– En je verrekijker, Barend?



– Die had die rakker van
een kangoeroe in zijn
buidelzak verstopt! En nu
fijn slapen! Wel te rusten!



Wat een schatjes!

Sparen jullie al voor de grote kleurenplaten van Barend de Beer en zijn vriendjes Klaasje en Pimpernel? Jullie weten hoe dat gaat: in de linker benedenhoek van deze pagina zit een bon, die je moet uitknippen en goed bewaren. Als je er vier verschillende van hebt kun je die reuze-platen thuis krijgen. Je moet dan die bonnetjes mét f 1,25 aan postzegels in een envelop doen, je naam en adres er duidelijk bijzetten en de brief opsturen naar:

PAKKETSERVICE, POSTBUS 810, HAARLEM

BON

11/66